



Türkiye/Hollanda İnsan Hakları Derneği
Mensen Rechten Vereniging Turkije/Nederland
Komala Mafen Mîrovan Tirkîye/Hollanda
Թուրք - Հոլլանտական Մարդկային Իրաւանց Միութիւն
Human Rights Association Turkey/The Netherlands

Wij zijn allemaal Armeniers

Hij zei: “Zoals een van de velen door duister omgeringd intellectueel die het licht draagt, ik word bedreigd, ik ben onder psychologische bombardement”. Werd uitgejoeld door İşçi Partisi (Partij van Arbeid), MHP (Nationalistische Volks Partij) sympathisanten aan de deur van de gerechtshof; zagezegd werd hij als doelwit aangeduid. En op 19 januari is hij onder regen van kogels midden in de dag afgeslacht...

Hirant Dink was een van de individuen van de Armeense Volk die werd uitgemoord, verspreid op weg naar ballingschap.. Beslist zou hij denken aan de doofpot van zijn bloedige geschiedenis. Deze doofpot zou beslist zijn oogholtes altijd in rouw houden. Hij is opgegroeid in weeshuis. Hij is ook getrouwd met een Armeense vrouw die zoals hij ook een kind is van verdrietig volk... Na zoveel verdriet en trauma zou hij natuurlijk zijn richting naar links wijzen..

Verbitterd onder 12 september duister perioden, wordt hij gevangen genomen als lid van TKP/ML (Marxistische Leninistische Partij Turkije). Laat staan de onderdrukking, wreedheid die hij meegemaakt, heeft, hij vraagt onder deze omstandigheden om zijn organisatorische contacten apart te leggen van het feit dat hij van Armeense gemeenschap deel uit maakt. En waardoor hij zijn naam als Firat verandert. Het heeft geen betekenis te vertellen wat voor trauma dat zal aan doen aan een mens dat van zijn eigen naam, eigen taal vervreemd en zich richt tot ontkenning.

Mensen die een geschiedenis proberen door te geven dat eigenlijk afgerekend moet worden dat een belevenis van zwaar afslachtingen was en welke onderwerp was geworden voor vele films en klaagzangen, werden allang met zwaar lynch cultuur afgeslacht. Duister omringt de plaatsen waar geen licht valt. De taak van een intellectueel is dan tegen het feit dat het met dood wordt geprijsd, om met gespoekte shirt van de dood de licht aan te wakkeren in het hart van de duisternis.

Hij heeft geen boorduurwerk van Armeense tapijt aangelegd op de vervloeking van Armeense Volk die tot hemel rijst en op de tranen van zijn opa en oma. Hij deed wat er gedaan moest worden door zijn hart in zijn handen te nemen. Hij spoorde zijn eigen volks bitterheid op door Agos krant te publiceren. Hij was geëxposeerd door het bombardement van de commerciële heersend media. Zoals hij aanduidt met zijn eigen woorden ‘als een verlegen duif look ik door mijn linker en rechtszijde te controleren’. Maar daarvan was ik niet bang, waar ik hoofdzakelijk mee bang was dat “mensen die hebben geprobeerd mij te isoleren, en die gezegd hadden dat ik Turken heb beledigd, hebben het uiteindelijk, het succes geboekt”

Gesteund door de staat hebben blind nationalist, ontkenner, afslachter bendes met een grote campagne de succes geboek om een belangrijke deel van de maatschappij een blinde bewustzijn te organiseren. Een blinde vreemde bewustzijn op basis van een vlag, een natie, een goddienst. Die beweegt onder controle van een paar mensen, die zichzelf niet kent, mensen types die zich heeft vervreemd van zichzelf zonder ondervraging als lynch bataljon op straten begeeft als epileptisch helden van Dosteyviski roman. Dit is een manipulatief cultuur..

Wat deze afslachting weergeeft is dat dit is gecreëerd moord cultuur onder samenwerking van staats officieel media kanalen inclusief media kartels. Nog gisteren toen Hirant Dink als zichzelf vergetend tegen acties op Yaşar Kemal, Elif Şafak en Orhan Pamuk verdedigd Ankara Industrie Kamer President zijn vingers scherp aanduidend zei; “ Als je in Turkije leeft hoor je Turk te zijn”..

Hij reisde altijd op de afgronden waar kwaadheid, wreedheid onderuit viel. Hij wist de duistere geschiedenis van zijn land. Dit zal de grote prijs worden voor het bewust zijn van de bezetting, annexatie en ontkenning.

Natuurlijk kunnen zij na al deze systematische moordpartijen, iemand opvangen en met grote taferelen zeggen dat ze de moordenaar hebben gevonden. Dit zal een grove voorstelling worden van de diepere zijde van de staat.

Hirant Dink was een bewust doelwit. Ondanks de bedreigingen, ondanks expositie als doel gericht aan hem, hij was niet die gene die door iemand kan vermoord worden..

Dit is een slechte en gevaarlijke staart. En niet te veel te vergelijken van de vorige.

Wordt Anatolie weer de aarde van vuur en bloed die tot kruit zal samenkomen? Diegene die door ‘onbekende daden’ vervuild en verdiept bekende heldere vuil niet wilt verontreinigen, zijn ook medeverantwoordelijk voor deze moord....

Wanneer deze moordpartijen worden geaccepteerd, als gewoonte aanvaard, en deze als vergeten onderwerpen worden, gaan wij helaas ook op de moordenaars lijken die tussen ons lopen.

Het kan zijn dat het door een geheime dienst of van een racist nationalist iemand gepleegd is. Niet te vergeten is dat ze naast ons met ons samen lopen. Hetzelfde lucht ademen, zich verkled als mens, maar wanneer wij onze stemmen tegen de aanrichter niet wakkeren, zij zullen blijven tussen ons lopen en daarop nog heerschappij van angst oprichten ons de angst te jagen en uiteindelijk ons deel uit laten maken van hun moordpartijen..

De afslachting van Hirant Dink is een bewuste daad..

Blijf niet stil.....

Wij zijn bewust van afslachting en met deze bittere laatste belevenis, willen wij juichen;

Wij zijn allemaal Armeniërs!!!!!!